



Föreningen Äldre UIF:are jubilerar igen

Föreningen Äldre UIF:are, som bildades, 1944, jubilerar igen. Nu gäller det 65 år med jubileumshögtid i samband med årsmötet fredagen 24 april å restaurang Ekebybruk kl 18.30.

ÄUIF är en kamrat -och stödförening till moderföreningen Upsala IF, som bildades 1905. Vår förening bildades 22 november 1944 på ett möte med lite mognare UIF:are, det vill säga de som fyllt 35. Sagt och gjort och föreningen var bildad med vars första syfte var att starta en insamling för inköp av ett vandringspris till UIF:s 40-årsjubileum.

"Givetvis kunde inte detta storartade resultat nås av endast de vid träffen närvarande. Men med benägen medverkan av många, såväl i Uppsala som i Stockholm bosatta UIF:are ordnade sig det hela". *Citatet hämtat från UIF:aren 1945 och fortsätter:*

"Vidare överenskommo de närvarande att förbereda bildandet av föreningen Äldre UIF-are. En interimstyrelse valdes och denna fick i uppdrag att utarbeta stadgar m.m".

Fredagen den 16 mars 1945 kallades denna styrelse till sammanträde. Vid detta beslöts att bilda ifrågavarande förening och till styrelse för 1945 valdes: ordf. Einar Berggren, sekr. Henning Karlsson, kassör Nils Rapp, klubbmästare Henning Lundgren samt ledamot utan funktion Josef Åkerlind.

Vidare saxar vi att årsavgiften var två kronor och att två sammanträden per år skulle hållas. Om föreningen upplöses skall eventuella tillgångar gå till UIF.

Verksamhetsåret 2008

Nu 65 år senare ser vi vilket klokt beslut "gubbarna" fatta hösten 1944.

I stort gäller fortfarande uppdragna riktlinjer som vi surfar vidare på. Men föreningen har utvecklats och det tänker vi fortsätta med. Från blygsamma 20-talet medlemmar 1945 är vi nu uppe i 230.

Sedan åldermannen Bertil Wettervik gick bort december 2008, är nu Evert Gille, Stig Janzon och Bertil Olsson, alla födda 1917, äldst i föreningen. Då även Bertil Albertsson avled under det gångna året kan vi med smärta konstatera att UIF:s två främsta idrottsmän genom åren lämnat oss. Duon tog tillsammans tio SM-titlar. Sammantagit var det fyra ÄUIF:are som lämnade oss under året: hedersledamoten Henry Östvall, Arne Thunander, Bertil Albertsson och Bertil Wettervik.

I vårt styrelse sitter Bengt Carlsson, ordförande, Hans-Göran Lenke, sekreterare, Sten Marcusson, kassör, Roland Lindberg klubbmästare och Johnny Wahlström, medlemsregistrator.

Förutom årsmötet i april arrangerades den traditionella höstutflykten till Sigtuna och Rosersbergs slott.

Om Du fyllt 35 år, tveka inte att bli medlem i Äldre UIF:are. Medlemsavgiften är 120 kronor. Sätt in pengarna på postgiro 51 00 85-4 och Du är medlem. Ring gärna Bengt Carlsson 018-24 33 88 så berättar vi mer om verksamheten. Vill Du stödja vår verksamhet ekonomiskt, tänk då på Äldre UIF:are, Stödfonden, med postgiro 51 00 85-4.

Bengt Carlsson, ordförande