



Anrika Äldre UIF:are jubilerar

Föreningen Äldre UIF:are, moderföreningen Upsala Idrottsförenings stöd- och kamratförening, jubilerar igen. Nu gäller det 65 år. Inget stort jubileum men ett jubileum ändå med ett mer påkostat matbord och underhållning.

För fredagen 16 april slår vi upp portarna för det 65:e årsmötet eller årsfest som kanske låter trevligare. Som sedan 60-årsjubileet håller vi till på Restaurantskolan, Ekebybruk. Varför bryta en trend som blev en fullträff från början? Ingen anledning resonerade vi i styrelsen.

Äldre UIF:are som bildades 22 november 1944 på ett möte för lite mognare UIF:are, det vill säga de som fyllt 35 år. Man började i liten skala och syftet var att stödja moderföreningen UIF som förberedde sitt 40-årsjubileum. Det var då som resurser skapades för UIF-fanan, samma fana som vi stolt visar upp än idag.

Man valde interimsstyrelse som fick i uppdrag att dra upp riktlinjer och skriva stadgar. Man valde en försiktig start som att årsavgiften skulle vara två kronor och att minst två möten om året skulle arrangeras. Skulle föreningen gå över styr skulle moderföreningen få eventuella överskott.

Nu 65 år senare ser vi hur klokt gubbarna resonerade. Idag gäller fortfarande uppdragna riktlinjer som vi surfar vidare på. Visst har tiderna och förutsättningarna förändrats. Från blygsamma 20-talet medlemmar är vi nu en bra bit över 200.

Verksamheten 2009

Äldst i föreningen är Stig Janzon och Bertil Olsson, båda födda 1917. Bertil Olsson och Bertil Reher spelade i UIF A-lag i fotboll 1946 (finns med på lagbild i jubileumsboken).

Under året har tre riktiga veteraner och orienterare lämnat oss: Pelle Molin, Alf Björklöv och Evert Gille. Pelle Molin donerade en penningssumma helt överraskande på vårt 60-årsjubileum. Alf och Inga Lisa Björklövs testamente till föreningen ger oss ett stöd på drygt 2 miljoner.

Under året har ett välbesökt årsmöte hållits. Höstutflykten gick till Västmanland en solig augustidag med första stopp i Skultuna och mässingsbruket. Vidare till Ramnäs glashytta och lunch på Schenströmska herrgårdens matsal. Trevligt och gemytligt.

I vårt styrelse sitter Bengt Carlsson, ordförande, Hans-Göran Lenke, sekreterare, Sten Marcusson, kassör, Roland Lindberg klubbmästare och Johnny Wahlström, medlemsregistrator.

Årligen delar vi ut stipendier till UIF:s idrottande ungdom. Vidare ger vi sektionerna vårt stora stöd ekonomiskt.

Om Du fyllt 35 klart Du skall vara med i Äldre UIF:are. Medlemsavgift 120 kronor. Sätt in pengarna på postgiro 51 00 85-4 och Du är medlem. Vill Du stödja vår verksamhet ekonomiskt, tänk då på Äldre UIF:are och Stödfonden, med postgiro 51 00 85-4.

Bengt Carlsson, ordförande